

קול העורכת

כוורת, כתב העת של החוג למדעי ההתנהגות במכללה למינהל, חוגגת עשור לקיומה. בינואר 2000 יצאה לאור עם **אהבה** והיא חותמת את יום הולדתה ה-10 עם **שלום**. במהלך חמש השנים אחרונות דן כתב-העת במושגים: **מנהיגות (כוורת 2, מארס 2001)**, **חופש (כוורת 3, יוני 2001)**, **צדק (כוורת 4, ינואר 2002)**, **אושר (כוורת 5, יוני 2002)** **יופי (כוורת 6, ינואר 2003)**, **תשוקה (כוורת 7, יוני 2003)**, **אמת (כוורת 8, ינואר 2004)** ו**הקרבה (כוורת 9, יולי 2004)**.

שבעת המאמרים הראשונים (1-7) בוחנים את ה"שלום" בדרך רב-תחומית ומשולבים בהם היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים, פדגוגיים ותרבותיים. ששת המאמרים הבאים (8-13) דנים בפרוזה, שירה וציור ב"שלום" בין בני האדם במצבים מגוונים כמו בזוגיות וביחסי עבודה. ארבעת המאמרים הבאים דנים ב"שלום" בין מדינות כאשר המוקד הנו יחסי ישראל עם הפלשתינים. לבסוף, שלושה סיפורים (18-20).

המושג "שלום" נדון כאן על יסוד ארבעה עקרונות מרכזיים

שהם ה"אני מאמין" של **כוורת**:

1. דיון מקיף ככל האפשר במושגים (מושג בכל גיליון), מתוך נקודות מבט שונות: פילוסופית, פסיכולוגית, סוציולוגית, כלכלית, דתית-הלכתית, ספרותית ואמנותית (סיפורת, שירה וציור).
2. דיון מהכלל אל הפרט: מהקשרים כוללים שעניינם ברמת המקרו – החברה הרחבה, אל ההקשרים האישיים המתבוננים במיקרו – האדם – בהגיגו, בתחושותיו, באכזבותיו ובשאיפותיו. המושג "שלום" נדון, כאמור, מהפרט אל הכלל, מההקשרים האישיים והבין-אישיים אל החברה הרחבה.
3. משתתפים בכתיבה סטודנטים, בוגרים, עוזרי הוראה ומרצים מהמסלול האקדמי במכללה ומחוצה לה.
4. הכתיבה קצרה ככל האפשר, ממוקדת ושואפת להגיע אל קוראים רבים ככל האפשר.

גיליון **כוורת 11** יעסוק בנושא: **זהות** ויצא לאור בחודש אוגוסט 2005. כדרכנו נקבל (לאחר תהליך של שפיטה) מאמרים ויצירות בהיקף של כ-2000 מילים, בתוספת תקציר בן כ-40 מילים, עד שישה פריטים ביבליוגרפיים מלאים (שם המחבר, שם הספר, שנת פרסומו, שם ההוצאה ומקומה, ללא הערות שוליים), ברוח ארבעת עקרונות ה"אני מאמין" של **כוורת**. נשמח לקבל גם מאמרי תגובה. מועד אחרון להגשת המאמרים 31.5.2005.

טרם סגירת הגיליון נערכה בשארם א-שייח פסגת שלום בין ארבעת מנהיגי האזור ובה הוכרז על סיום האינתיפאדה הלוואי הפעם!

העורכת,

ד"ר רחל פסטרנק

חוג למדעי ההתנהגות המסלול האקדמי המכללה למינהל

כוורת היא ניסיון ליצור כתב עת מדעי אחר. כוונתה לעסוק בנושאים רב תחומיים, ההולמים את החוג למדעי ההתנהגות, שנכתבים מנקודות מבט מגוונות (אנשי מקצוע, רופאים, סופרים, משוררים וכד') וידידותיות לקהל הרחב. בדרך זו העיון האקדמי, שנכתב בפרוזה, שירה, ציור וסיפורת יוצא מגבולותיו המקצועיים, חובק ומקרב אליו רבים.

המושגים שנבחרו בעשרת הגיליונות נשקו לצדדים חיוביים באופיו של האדם ובהתנהגותו. בחירה זו הולמת את המגמה העכשווית של מדעי האדם לחקור וללמוד את הדרך להגיע למיצוי עצמי, אושר ורגיעה.

משמעויות רבות ל"שלום". "שלום" מוגדר במילון ספיר כשלווה נפשית, שקט ומנוחה, כמו גם: כמצב בין מדינות שאינן נלחמות זו בזו, או כנוסחה של ברכת פגישה או פרדה. המאמרים הדנים ב"שלום" בגיליון זה ערוכים בסדר החורג במקצת מה"אני מאמין" של כוורת. בעוד "הדיון מהכלל את הפרט" היה אבן דרך בכל גיליונות **כוורת** האחרים, הפעם, הדיון ב"שלום" יערך מ"הפרט את הכלל". סדר זה איננו מקרי אלא מייצג אמירה: הדרך להשגת שלום היא אינדוקטיבית: תחילה שלום של האדם עם עצמו, לאחר מכן בינו לבין בני אדם אחרים ורק אז שלום בין מדינות. במילים אחרות, שלום בין מדינות אמור להתבסס על תשתית השלום בין בני האדם. אמירה זו אמורה לבוא לידי ביטוי בתוכן המאמרים (ריבוי במאמרים הדנים בשלום בין בני אדם ומיעוט במאמרים הדנים בשלום בין מדינות) ובסדר ארגונם. נקודת החוזק של הדיון הרב-תחומי היא גם נקודת חולשתו: המאמרים המוצגים אכן נוגעים בהיבטים רבים ומגוונים כמו פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה אך בוודאי שאינם ממצים את התחום.

