

# ילדים שנולדו בהזמנה ומוקפים באהבה

מיכל אמדור

שיר המשקף את המהפכה ברפואה שרתמה את הטכנולוגיה לטובת הגניקולוגיה.

בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה החלה בחיי הנשים, כאשר הרפואה רתמה את הטכנולוגיה לטובת הגניקולוגיה. זה החל עם המצאת הגלולה, שבו־זמנית אפשרה לנשים ליהנות מחיי מין, שחררה אותן מאימת ההיריון הלא רצוי ואפשרה לאישה לתכנן את התא המשפחתי כרצונה. הצעד הבא היה ההפריה החוץ גופית. בחברה היהודית ובייחוד בישראל, שמצוות "פרו ורבו" היא עדיין מאוד חזקה, יש משמעות רבה להתפתחות זו של יצירת עובר בתנאי מעבדה.

המהפכה הטכנולוגית העכשווית הזו יצרה את ההפרדה בין זוגיות להורות. אין צורך באיש ואישה ואין צורך באקט של ביאה ליצירת עובר, נחוץ רק כסף רב. ולא בכדי המושגים שמשתמשים בהם בבנק הזרע, הם "הפקדה" או "פיקדון", שהומצאו עבור פעולות הקשורות בכסף, ומקורן בלידה מסוג מסוים הקיים במקרא – "ויפקד ה' את שרה ותהר ותלד". המהפכה הטכנולוגית הבאה בתחום הגניקולוגיה אפשרה את השימוש באם פונדקאית ויצרה את ההפרדה בין הרחם היולדת והאם המגדלת.

גולת הכותרת של המהפכה בטכנולוגיה העתידית תהיה בהמצאת הרחם החוץ גופית, כאשר יחידים או זוגות יוכלו לעקוב אחר התפתחות העובר מן ההפריה ועד התינוק בתנאי מעבדה, ואולי אפילו אצלם בבית. מהפכה כזו תביא לצעד נוסף של שוויון בין איש ואישה, ולו רק בכך שלא יאבדו עוד ימי עבודה בשל הבדיקות הרבות, האשפוזים ושמירת ההיריון.

ועד אז לפניכם שיר שכתבתי המשקף את המהפכה המתחוללת בימינו.



35

מהפכה



איור: מירה פרידמן

ואין לה בכלל רצון,  
להתחתן או להיות בהיריון.  
אבל בגיל שלושים ושתיים,  
היא רצתה לחזור אל בית,  
שיהיה בו צחוק של ילד או ילדה.  
היא לא רצתה לאמץ ילד,  
היא רצתה שלתמיד הוא יהיה רק שלה.  
לכן היא שילמה לעורך דין,  
והוא דאג לילד בשבילה.  
אבל אחרי שנה  
היא קיבלה במתנה  
גם ילד וגם ילדה.

כמו שאתם בוודאי יודעים,  
ילדים נולדים לזוג אנשים,  
שמאוד אוהבים וביחד בוחרים  
להוליד וללדת ילדים.  
בדרך כלל אלה איש ואישה,  
אבל היום זה יכול להיות

נולדנו אני ונועה, אחותי התאומה  
לאבא לא ידוע ולאימא (ולאָם) לא ידועה,  
לא שחלילה אנחנו יתומים,  
יש לנו את רותי,  
אימא שאנחנו מאוד אוהבים.  
המגדלת אותנו בזמן של איכות,  
ויש לנו את עמי ותמי,  
שמגדלים אותנו בזמן של כמות.  
אמנו רותי היא אישה מאוד עסוקה,  
קוראים לזה אשת קריירה.  
היא עובדת משעות הבוקר המוקדמות  
ועד שעות הערב המאוחרות,  
ובכל סוף שבוע שני היא טסה לחו"ל,  
לכנסים, השתלמויות ולעשות עסקאות,  
היא אישה מאוד יפה, מאוד חכמה,  
וגם מאוד עשירה.  
יש לה הרבה חברים מהעבודה,  
וגם מאהבה,  
אבל היא אומרת שאין לה זמן,

